

theaterstichting

PUIK



PURMERENDER
STADS
TONEEL

KOUDEKERMIS



Theater **De Speelzaal** – **Violenstraat 6**, Purmerend

Vrijdag **2 september**, 20.30 uur – Zaterdag **3 september**, 20.30 uur
Vrijdag **16 september**, 20.30 uur – Zaterdag **17 september**, 20.30 uur
Zaterdag **01 oktober**, 20.30 uur – Zondag **02 oktober** 14.30 uur

Entree **EUR.14,-** (incl. koffie/thee en drankje in de pauze)

Reserveren stadstoneel@gmail.com of telefonisch **06-10588905**

KOUDEKERMIS

*Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt dat de uitdrukking is ontstaan vanuit de gedachte dat een kermis verwachtingen wekt van plezier maken. Maar bij een koude kermis is dat juist niet het geval.

Stel, je gaat naar het circus. Spanning, verwondering en lachen, toch? Maar wat als de clown er geen zin meer in heeft? Als de clown "de lach voorbij" is? Hopla toet! Dan kom je thuis van een koude kermis.

Stel, je gaat naar het Musica Fiësta Festival. Je favoriete Spaanse gitarist staat op punt van beginnen. Maar wat als degene die opkomt niet eens lijkt op je Spaanse held en een heel ander deuntje speelt? Koude kermis, toch? Of toch niet?

*Koude Kermis biedt twee eenakters met teksten om over na te denken. Wie zijn wij? Wat zijn wij? Willen we dat zijn? Of gaan we mee met de ander? Niet zwaarmoedig, misschien wel een tikkeltje confronterend. Is dat erg? Nee, want later lachen we er om. Het is tenslotte allemaal theater, toch?

*Koude Kermis is een samenwerking tussen het Purmerender Stadstoneel en Theaterstichting Puik.

Teksten:

Barry – Jibbe Willems

Floortje – Peter Zuurveld

Spel:

Barry – Marc Bart

Floortje – Katinka Nieuwenhuizen

Stemmen:

Hans Jager & Martin Roffel

Techniek:

Cees Wingelaar

Regie:

Peter Zuurveld & Vincent Albers